

## **ChristenUnie de Langstraat in 60 seconde.**

De ChristenUnie is een christelijke partij die ook landelijk opereert.

Wij willen de handen uit de mouwen steken vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij de Waalwijkse samenleving en vanuit onze Christelijke levensovertuiging.

Niemand leeft voor zichzelf en niemand mag aan zijn eigen lot worden overgelaten. We geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en zorg dragen voor elkaar. Wij willen ons daarom meer dan een gemiddelde partij in zetten om situaties van armoede, eenzaamheid en verslaving tegen te gaan en te voorkomen.

Religieuze en culturele verschillen kunnen soms als lastig ervaren worden.

Maar als we elkaar de ruimte geven en elkaar respecteren, dan kan diversiteit de gemeenschap van Waalwijk versterken. Belangrijk is dat verschillende groepen met elkaar in gesprek komen zodat sociale cohesie ontstaat. Wij willen daarom ruim baan geven aan die gemeenschappen waarin zorg en verantwoordelijkheid opbloeien. Gezinnen, scholen, kerken, bedrijven en organisaties van inwoners zoals sportclubs en muziekverenigingen vormen de basis van de samenleving. Daarin wil de ChristenUnie waar mogelijk investeren.

De ChristenUnie wil zich o.a. inzetten voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en voor het bijzonder onderwijs.

ChristenUnie vindt dat het gemeentebestuur zich terughoudend moet opstellen ten opzichte van de inwoners. Wij zijn voorstander van vermindering en zo mogelijk afschaffen van betuttelende regelgeving. Wij zijn van mening dat onze inwoners een grote eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Veel kan men zelf.

ChristenUnie gaat voor zo min mogelijk verhoging van de lastendruk maar vooral efficiëntieverbetering. De gemeente moet voortdurend alle processen verbeteren om de kosten te verminderen en de kwaliteit te verbeteren.

Wij zijn dus kritisch ook al nemen we deel in de coalitie. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het zijn van een betrouwbare en daadkrachtige overheid.

ChristenUnie hecht bijzondere waarde aan een duurzame, gezonde leefomgeving. Wij zijn beheerders van Gods schepping, niet de verbruikers ervan. Dat bepaalt onze keuzes op economisch en financieel terrein, maar ook op de gebieden natuur, energie, afval, mobiliteit en bebouwing. Vanuit ons Christelijk geloof voelen wij ons ook verantwoordelijk voor andere delen van de wereld. Millenniumgemeente zijn we dan ook van harte.

Wij willen ons verder inzetten voor een duurzame economische ontwikkeling. Goede voorwaarden scheppen voor ondernemers en bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid heeft onze speciale aandacht. De ontwikkelingen rondom de bedrijventerreinen en de nieuwe insteek haven ondersteunen en volgen wij kritisch.

Wij zijn geïnteresseerd in waar we ons volgens jouw mee bezig moeten houden.

Graag nodigen we jullie uit om hierover met ons van gedachte te wisselen.